

Gezocht: wonderwol!

Nijmegen, december 2007



Beste kinderkerkkinderen, ouders ook

Het wordt erg koud in Betlehem, zegt de weerman. En nog akelig donker ook. Kouder en donkerder kán gewoon niet. Brrr.

De herders hebben er geen last van: die hebben wol. Ieder jaar weer nieuwe. Die van vorig jaar hebben ze aan de herberg verkocht, dus daar zal het wel lekker warm zijn...

Kortom, iedereen kan rustig gaan slapen in de kerstnacht. Iedereen? Of vergeten we iemand?

Nou ja, hoe dan ook, het is wel handig als je een mooi slaapliedje kunt zingen. Je ziet het op de achterkant van deze brief. Kun je het goed oefenen thuis? Je kunt het horen op de website.

Oh ja, nog een liedje:
Glo-oo-oo-ooria!
Weet je nog? Dat zong de engel vorig jaar. Een echt feestlied, want Kerstmis is groot feest. Dus dat doen we dit jaar weer. Zorg je dat je vader en moeder het heel goed kunnen?

Weldadig schmierend zingen

♩ = 54

Glo- o- o- o- o- o- o- ri- a,
in ex- cel- sis De- o
Et in ter- ra pax ho mi- ni- bus,
bo- nae vo- lun- ta- tis!

Geachte ouders,

We proberen onze kerst- en paasvieringen goed te laten verlopen, door de kinderen actief te betrekken in het spel. We vragen u de kinderen *niet* bij u op de stoelen te houden. Verder verzoeken we u de leeftijdsgrens in acht te nemen: de vieringen zijn voor kinderen van 4 jaar en ouder.

Ook kinderen die anders niet in de kinderkerk komen, zijn van harte welkom. En: denkt u met Driekoningen aan de kamerjassen?



En verder...

Aanstaande zondag is weer Kinderkerk. We gaan vast kijken naar Kerstmis: wat waren dat voor herders? En waarom ging die engel het goede nieuws wel aan hen vertellen, en niet aan de mensen in de stad, of aan de koning?

Als je tijd hebt, breng je dan plaatjes mee van herders (echte) of van kerstherders (ook leuk).

Oh ja, belangrijk ook voor je vader en moeder: zondag vertellen de pastores over het nieuwe kerkgebouw, na de dienst. Spannend!

En dan: 6 januari is Driekoningen. Ga je langs de deur met twee vriendinnen en een ster?

Misschien gaan we dan ook aan het eind van de dienst bij de grotemensen langs. Breng alle kamerjassen mee die je vinden kunt: vooral hele grote. Dan ben je zo een koning. En oefen vast het liedje: *Sjaboom, salem, saluu* - zie de website want dat past niet meer op deze brief.

Nou, tot zondag / kerstmis / driekoningen allemaal!

Programma 2007 / 2008

Van 2 september 2007 tot en met 15 juni 2008 zijn er kindernevendiensten op de **eerste en derde zondag van de maand**, om 11 uur.

Op kerstavond 24 december is er om 19 uur precies een **kerstviering voor kinderen** van de basisschoolleeftijd.

Op zaterdagavond 22 maart is er om 19 uur een **paasviering voor kinderen** van de basisschoolleeftijd, met een terugblik op de Goede Week.

De vieringen zijn vooralsnog in de kerk aan de Prof. van Weliestraat. In het voorjaar verhuist de Studentenkerk naar de campus, Erasmuslaan 9. Raadpleeg de website voor de preciese verhuisdatum.

16 december: project II
24 dec. 19:00 Kerstviering

6 januari: Driekoningen
20 januari
3 februari
17 februari
2 maart

16 maart 10:45 Palmпасen
22 maart 19:00 Paasviering
6 april
20 april
4 mei
18 mei
1 juni
15 juni: Overstap (?)

Honderd schapen



Kinderkerk Studentenkerk Nijmegen

www.ru.nl/kinderkerk

Marloes Bruckwilder, Emérence Drenth,
Riekie Dunnewind, Inge Leuverink, Geert
Lamers (024-3501311), Willibrord
Huisman (024-3563753)