



# *Paasspel*

## De nieuwe morgen

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd  
Paaszaterdag 7 april 2012, 19 uur  
Studentenkerk, Erasmuslaan 9A, Nijmegen

Hè? Een tuin, middenin de kerk? En gaan we daarin dan Pasen vieren? Jazeker.

Want het is niet zo maar een tuin. Hij is droog en dor en donker. Iedereen is stil, omdat Jezus gestorven is. Pas nog. "*Weg met hem! Dood! Aan het kruis!*" hebben ze geroepen. En zo is hij gestorven. Ze hebben hem begraven in de tuin.

Maar vroeg in de morgen merkt Maria dat er iets veranderd is. Kijk maar goed om je heen! Het licht is terug, de tuin bloeit, de vogels zingen. Want Jezus is opgestaan! Hij verandert de wereld. Help je mee?

In de paasspelen van de Kinderkerk spelen alle kinderen van begin af aan mee; dat gaat helemaal vanzelf. De ouders zitten of staan om het spel heen en ze helpen met zingen en knutselen – deze keer met het maken van grote papieren bloemen.

Ook als u nooit in de Studentenkerk komt, of in een andere kerk, zijn u en uw kinderen van harte welkom! Voor de kinderen onder de vier is er een crèche.

Elke eerste zondag van de maand is er kinderkerk.

Kijk en luister op [www.ru.nl/kinderkerk](http://www.ru.nl/kinderkerk)

*Verzoek: kom bijtijds! Parkeer op P7 aan de Heijendaalseweg, naast de rotonde.*

